

### *Sint Nicolaas op school*

Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko ?  
Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo...  
Verdienen ze een prijsje of zijn ze 't niet waard ?  
Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.  
Welnu dan, wie stil is en vlijtig hier leert,  
Ziet, als ik terugkom, een prijs zich vereerd!

### *Sint Niklaasje, kom maar binnen met je knecht*

Sint Niklaasje, kom maar binnen met je knecht,  
en we zitten allemaal even recht.  
Misschien heeft U wel even tijd,  
voordat U weer naar Spanje rijdt.  
Sint Niklaasje, kom maar even bij ons aan,  
en laat Uw schimmeltje buiten staan.

En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij,  
want er zijn geen stoute kinderen bij.  
En we zingen en we springen  
en we zijn zo blij,  
want er zijn geen stoute kinderen bij.

### *Aankomst van Sint Nicolaas*

Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.  
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem reeds staan !  
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer !  
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer !  
Zijn knecht staat te lachen, en wenkt ons reeds toe :  
“wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is een roe.  
Och lieve Sint Nicolaas, o komt toch bij mij  
En rijdt toch niet stilletjes ons huisje voorbij.

### *Sinterklaas kapoentje*

Sinterklaas kapoentje,  
gooi wat in mijn schoentje,  
Gooi wat in mijn laarsje,  
dank U Sinterklaasje.

### *Sinterklaasje bonne bonne bonne*

Sinterklaasje bonne bonne bonne,  
Gooi wat in mijn lege lege tonne,  
Gooi wat in mijn laarsje,  
Dank U Sinterklaasje,

### Zwarte Piet ging uit fietsen

Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knalde zijn band.  
Toen moest hij gaan lopen, met zijn fiets aan zijn hand.  
Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid :  
“ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit !”.

De smid begon te lachen en plakte de band.  
Toen kon Piet weer fietsen door heel het land :  
Van Antwerpen naar Brussel, naar Nederename  
En o, wat een wonder, z'n fietsband hield stand.

### Daar wordt aan de deur geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt,  
hard geklopt, zacht geklopt,  
daar wordt aan de deur geklopt,  
wie zou dat zijn ?

Wees maar gerust mijn kind,  
ik ben een goede vriend,  
ook al ben ik zwart als roet  
ik meen het wel goed !

**O kom maar eens kijken**

O kom maar eens kijken,  
wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen,  
van die beste Sint.

Een pop met vlechtjes in het haar,  
Een snoezig jurkje kant en klaar,  
drie kaatseballen, in een net,  
een letter van banket.

O kom maar eens kijken,  
Wat ik in mijn schoentje vind,  
alles gekregen  
van die beste Sint.

**Wat zullen we doen met Zwarte Piet**

Wat zullen we doen met Zwarte Piet,  
Wat zullen we doen met Zwarte Piet,  
Wat zullen we doen met Zwarte Piet,  
Straks op 6 december.

Hee la en hop daar gaat ie,  
Hee la en hop daar gaat ie,  
Hee la en hop daar gaat ie,  
Straks op 6 december.

Gooi 'm in een bak met koekjes,  
Gooi 'm in een bak met koekjes,  
Gooi 'm in een bak met koekjes,  
Straks op 6 december

Laat 'm heel de stoomboot poetsen,  
Laat 'm heel de stoomboot poetsen,  
Laat 'm heel de stoomboot poetsen,  
Straks op 6 december.

## Geen schoentje

Sinterklaas 'k zend jou een zoentje,  
toch zet ik dit jaar geen schoentje,  
alleen wat wortels voor je paard,  
of een bordje bij de haard.

Geef je speelgoed aan de armen,  
kom je handen bij ons warmen,  
want wij thuis hebben het goed  
voor ons is er overvloed.

Rust wat in de luie zetel  
in de koelkast staat wat eten  
voor jou en voor Zwarte Piet  
zelfs aan de drank ontbreekt het niet

Sinterklaas, 'k zend jou een zoentje  
toch zet ik dit jaar geen schoentje  
'k heb een beetje geld gespaard  
zet mijn spaarpot bij de haard.

Deel maar uit aan and're kinderen  
't zal mijn hebzucht wat verminderen  
want die pop van vorig jaar  
is nog altijd even braaf.

Zelfs mijn broertje dat kleintje,  
Is nog zoet mijn zijn mooi treintje  
Hou je snoepgoed in je zak  
Mama heeft nog in de kast.

Sinterklaas 'k zend jou een zoentje  
Ook al zet ik echt geen schoentje  
Breng wat voor mijn mama mee  
Dat is voor broer en mij okee.

### Dag Sinterklaasje

Dag Sinterklaasje, da-ag, da-ag, da-ag, da-ag Zwarte Piet,

Dag Sinterklaasje, da-ag, da-ag, luister naar ons afscheidslied.

### Sint Nicolaas vertrekt

Sint Nicolaas vertrekt weer ! Per stoomboot ? ... o neen !

Hij gaat met de spoortrein naar Spanje nu heen.

Zijn knecht droeg de koffers zeer vlug in 't station.

Hij zou liever blijven wanneer dit slechts kon.

De bisschop neemt afscheid - je ziet hier klaar -

En groet al zijn vriendjes tot 't volgende jaar.

### Zwarte pietje boe boe boe !

Zwarte pietje boe boe boe

Zwarte pietje boe boe boe ,

Jij klimt op de daken,

Niemand die het ziet.

Zwarte Piet, jij krijgt mij niet.

## Welkom Sinterklaas

Sinterklaas ! Wij vieren allemaal Sinterklaas !  
De zaal is helemaal versierd vandaag,  
Van hoog tot laag.  
Het is wel even wachten,  
Maar dat doen we graag.

WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS  
WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS

Sinterklaas, je kirjgt cadeautjes, het is Sinterklaas !  
Wie kent die man niet met zijn hoge hoed ?  
O zo goed !  
Zwarte Piet die weet ook wat jij allemaal doet.

WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS  
WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS

Sinterklaas, wie komt er hier nu binnen, Sinterklaas !  
Zo kan het feest beginnen, zing ons lied,  
als j'hem ziet ?  
Misschien gelooft ie dan z'n eigen oren niet !

WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS  
WELKOM WELKOM WELKOM SINTERKLAAS



## HOPAH

Sin-ter-klaas  
Soms ben je van spe-cu-laas (bom bom bom)  
Maar vandaag  
zie je er heel wat beter uit ban bij  
de bakker toen  
'k heb hem al gezet, mijn schoen (bom bom bom)  
Klopt dat nou  
dat U door de schouw komt, pa zet af die kachel

Niet te geloven  
'k wil nog nie naar bed  
'k kan nog nie slapen  
Morgen word ik wakker  
Loop de trap af en wat ligt daar dan  
't is echt, jazeker

Speel-goed hoop  
Ik toch lieve sin-ter-klaas  
Weet je wat  
wortel voor je paard,  
een pintje voor de dorst maar  
let goed op  
Zwarte piet speel jij maar BOB  
Winterkou  
Hoge hoed met muts eronder veel gezonder

Niet te geloven  
'k wil nog nie naar bed  
'k kan nog nie slapen  
Morgen word ik wakker  
Loop de trap af en wat ligt daar dan  
't is echt, jazeker

Sin-ter-klaas  
Ik heb nog een klei-ne vraag (bom bom bom)  
Witte baard  
Scheert U zich of wordt die alsmaar langer ja zeg

(sint) 't is niet gemakkelijk'  
't is niet gemakkelijk  
Maar als U 't mij vraagt  
Dan is het antwoord heel eenvoudig  
En iets wat raadselachtig  
Het antwoord zit in de muziek...HOPAH...lai lai la

## Hé Sinterklaas

Refrein :

Hé Sinterklaas, krijg ik dit jaar speculaas.  
Was ik heel erg lief, ik schreef je toch een brief.  
Hé Sinterklaas, krijg ik dit jaar speculaas.  
Krijg ik een cadeau of was ik maar zo-zo ?  
Hé Sinterklaas, hé Sinterklaas,  
Hé Sinterklaas, tudududututu

Wat krijg ik dit jaar, is het soms een pop,  
Of speldjes voor m'n haar ?  
Is het soms een bal, een boot waar ik mee vaar.  
Is het soms een beer, of een basgitaar.  
Tudududutututu

Ik zet nu mijn schoen, je weet wel wat te doen ?  
Haal nu uit je zak, een heel erg leuk pak.  
Dan krijg je van mij, een hele grote smak.  
Tudududututu

Dus Sinterklaas en Pieterbaas en je lieve paard.  
Kom nu naar mij en maak me blij, dan krijg je zoals je ziet :  
DIT LIED !